



Remonstranten Groningen

CANTATEDIENST OP 10 DECEMBER

Nun komm, der Heiden Heiland, J.S. Bach

Op 10 december is er in de Remonstrantse Kerk een cantatedienst ter gelegenheid van het 145-jarig bestaan van de Remonstrantse Gemeente Groningen. Gezongen wordt de cantate *Nun komm, der Heiden Heiland* BWV 61. De uitvoerenden zijn het MeerBach Barokorkest en solisten onder leiding van Robert Koolstra.

Locatie: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 Groningen

Aanvang: 10.30 uur

Toegang: gratis (collecte)

Het Meerbach Barokorkest en solisten

Sopraan	Judith Pranger
Alt	Wilco Koekoek
Tenor	Olivier Kemler
Bas	Jitze van der Land
Viool 1	Hanneke Wierenga
Viool 2	Laura Bruggen
Altviool 1	Rachael Yates
Altviool 2	Agnieszka Papierska
Cello	Marike Tuin
Klavecimbel	Robert Koolstra



Nun komm, der Heiden Heiland



Deze cantate voor de eerste Adventszondag werd gecomponeerd in Weimar en klonk voor het eerst op 2 december 1714 in de hofkapel van hertog Willem Ernst van Saksen-Weimar. Deze cantate werd opnieuw uitgevoerd op 28 november 1723 te Leipzig. Op de eerste Adventszondag van het kerkelijk jaar wordt de verwachting van de terugkomst van de Messias voelbaar gemaakt. Deze cantate behoort tot de zogenoemde Kerstkring van het kerkelijk jaar die loopt van de eerste Adventszondag tot de 4e zondag na Epifanie of Driekoningen. Daarna start de Paaskring omvattende 50 dagen voor en 50 dagen na Pasen. Deze cantate behoort strikt genomen niet tot de eerste cantatejaargang omdat zij in 1714 geschreven werd en opnieuw uitgevoerd op de eerste Adventszondag 1723.